

Fodfolkspionerkompagniet, som også nåede at slippe bort fra Tønder Kaserne, nåede ikke at komme i kamp, inden ordren om at indstille kampene nåede frem.

Garnisonen i Sønderborg skulle være rykket ud til en række planlagte stillinger, men inden man nåede at få køretøjer klar, kom der kontaktraordre fra Jyske Division. Garnisonen skulle indtil videre blive stående og blot bevogte broen over Alsund. Man nåede at skyde efter nogle tyske fly, der nedkastede flyveblade, men garnisonen kom ikke i kamp, inden man kl. 7.25 fik ordre om ikke at gøre modstand.

I Haderslev fik man underretning om den tyske overskridelse af grænsen, og om 4. Bataillons og fodfolkspionerernes afværgekompagnis kampe længere sydpå. Garnisonen, som omfattede et batteri fra artilleriet, 4. og 5. Kompagni af 3. Bataillon samt 2. Regiments kanonkompagni, gik nu i stilling langs byens sydlige og vestlige udkant. Ved hjørnet af Sønderbro og Hertug Hans Gade tog en gruppe fra kanonkompagniet opstilling med deres 37 mm fodfolkskanon, og kampen indledtes ca. kl. 7.50. Gruppen nåede at ødelægge en tysk panservogn, inden den selv blev nedkæmpet. Den tyske panserkolonne fortsatte ind mod byen, hvor den blev standset ved en spærring af tipvogne, som forsvarerne havde kørt på tværs af vejen. Denne stilling var bestykket med to maskinkanoner samt rekyl- og maskingeværer.

Chefen for 2. Regiment modtog da omkring kl. 8 regeringens ordre om at indstille kamphandlingerne via Jyske Division. Ordren var stærkt forsinket, eftersom tyskerne havde afbrudt telefonforbindelsen ved Løbelsbroen. Obersten fik standset kampen ved tipvognsspærringen og indledte forhandling med chefen for 170. Infanteridivision, generalmajor Wittke. De tyske vogne ryddede imidlertid spærringen og fortsatte ind i byen mod kaserne, hvor man endnu ikke havde modtaget ordren om ildophør. Det kom derpå til en kortvarig skudveksling, hvor bl.a. en tysk kampvogn fik ødelagt sine kæder. Ved Haderslev blev i alt fire danske dræbt og fem såret.

Det var imidlertid ikke kun infanteriet, som kom i kamp i Sønderjylland. Jyske Divisions luftværnsartilleri i form af 14. Artilleriafdeling havde tre batterier i landsdelen. De tre batterier stod ved hhv. Esbjerg, Løgumkloster og Rødekro.

Esbjergbatteriet, som nærmere bestemt lå ved Fovrild Ferieby lige nord for Esbjerg, afgav først varselsskud og derpå skarpe skud mod nog-



Vagten ved Haderslev Kasernes sydport ved Christiansfeldvej afventer fjenden med deres Madsen rekylgevær. Begge bærer kappe M/1915 og hjelm M/1923. I livremmen sidder patronstaske, hjelmhue, feltspade og kårdebajonet. Vagten til venstre har desuden en tomagasintaske. Op ad plankeværket står vekselpibehylstret med den ekstra pibe til rekylgeværet. *Frihedsmuseet.*