

Sønderjylland

Grænsen blev overskredet flere steder umiddelbart efter kl. 4 om morgenen. Inden da var civilklædte grupper fra en særlig kommandoafdeling gået over grænsen for at beskytte de nærmeste broer mod sprængning. Ved Padborg stødt disse på tre danske grænsegendarmere, som blev skudt på stedet. De var krigens første ofre.

De danske enheder i Sønderjylland var garnisoneret i Søgaardlejren, Tønder, Sønderborg og Haderslev. Kaserneerne kunne dog ikke rumme alle folkene, så en del var indkvarteret i de omliggende landsbyer.

Enhederne havde ganske vist ikke fået lov til at forberede spærringer og dækkede stillinger, men man havde udset sig steder, hvor man i givet fald ville forsøge at standse en fremrykkende fjende sydfra. Den 8. april var man overgået til alarmberedskab, og soldaterne fik udleveret skarp ammunition, personmærker og forbindingspakker. Om natten havde soldaterne ordre til at sove med uniformen på og udrustningen inden for rækkevidde. Befalingsmændene fik ordre til at sove sammen med deres enheder, og heste, cykler og motorcykler stod klar. Der var næppe mange, der sov den nat.

Selvom der allerede gik rygter om, at tyskerne ville overskride grænsen kl. 4, bestemtes det, at soldaterne først skulle vækkes kl. 5. Så længe var der dog ingen, som fik lov at blive liggende. Ganske kort efter, at de første tyske køretøjer krydsede grænsen kl. 4.15, begyndte de danske enheder at modtage telefonbesked om at rykke ud. Grænsestationen ved Kruså var den første, som blev overmandet, men den nåede lige akkurat at advare Hæren.

Styrken fra Søgaard, der omfattede de første fire kompagnier fra 4. Bataillon samt afværgekompaniet fra 2. Fodfolkspionerbataillon rykkede meget hurtigt sydpå og besatte en række vejkrøds. Det var kun 1. og 4. Kompagni, som lå på selve Søgaard, 2. og 3. Kompagni lå i kantonnement i hhv. Kværs og Klipleve.

Det var ikke alle steder, man mødte de fremrykkende tyskere, men det kom til træfninger ved Lundtoftbjerg, Hokkerup, Lundtoft, Gaardeby, Bjergskov og Bredevad. Derudover var der flere grupper og delinger, som undervejs blev angrebet af tyske fly.

Ved Lundtoftbjerg gik en deling fra afværgekompaniet i stilling med sine to 20 mm maskinkanoner og to maskingeværer. Kl. 4.50 nærmede en tysk kolonne på omkring 15 køretøjer sig, og man kom straks i kamp.



Lokaliteter, hvor der blev kæmpet den 9. april 1940

- 1: Lundtoftbjerg kl. ca. 04.50
- 2: Abild kl. ca. 05.10
- 3: Løgumkloster kl. ca. 05.15. Overflyvende tyske fly beskyldes
- 4: Fovrild ved Esbjerg kl. ca. 5.10. Overflyvende tyske fly beskyldes
- 5: Hokkerup kl. ca. 05.20
- 6: Lundtoft kl. ca. 5.30
- 7: Gaardeby kl. ca. 05.30
- 8: Amalienborg kl. ca. 5.35 (ikke på kortet)
- 9: Værløse kl. ca. 5.45. Angreb fra fly (ikke på kortet)
- 10: Bjergskov kl. ca. 06.30
- 11: Bredevad kl. ca. 06.30
- 12: Sønder Hostrup kl. ca. 06.40. Angreb fra fly.
- 13: Aabenraa kl. ca. 06.45
- 14: Haderslev kl. ca. 07.20
- 15: Sølsted kl. ca. 07.30
- 16: Bredebro kl. ca. 07.55