

To danske soldater med deres maskingevær M/1929 med tilhørende trefod et sted mellem Kruså og Aabenraa. Hver bataljon havde et skytskompagni, som bl.a. var udrustet med disse våben. *Frihedsmuseet.*



## Den danske hær

Den danske hær var inddelt i Sjællandske og Jyske Division, der kunne virke og kæmpe uafhængigt af hinanden. De to divisioner var næsten ens organiseret med fire infanteriregimenter; et motoriseret kavaleriregiment, en afdeling luftværnsartilleri og en bataljon ingeniørtropper. Derudover havde Sjællandske Division to artilleriregimenter, mens Jyske kun havde et. Til gengæld var det såkaldte Fodfolkspionerkommando, som var to bataljoner stærkt, tilknyttet Jyske Division.

Udover de to divisioner, som var blandede kampgrupper, fandtes en række korps med forskellige støttefunktioner: Ingeniørregimentet, Trainafdelingen, Hærens Tekniske Korps, Forplejningskorpsset, Lægekorpsset og Dyrlægekorpsset. Hverken disse korps, artilleriet eller kavaleriet vil blive nærmere beskrevet, da de ikke kom i kamp den 9. april.

Bornholms Værn indtog en særstilling og havde kun lokalforsvaret af Bornholm som rolle. Endelig fandtes Luftværnsregimentet og Hærens Flyvertropper. Luftværnsregimentet afgav en afdeling til hver af de to førnævnte divisioner, mens de selv rådede over den sidste afdeling. Noget samlet flyvevåben fandtes endnu ikke, men i stedet havde Hæren sine egne flyvertropper, som vil blive beskrevet efterfølgende.

Samlet set så den danske hær på papiret således ud i april 1940:

### *Sjællandske Division:*

Den kongelige Livgarde (1., 2. og 3. Livgardebataillon)

1. Infanteriregiment (1., 15. og 21. Bataillon samt 24. Forstærkningsbataillon)

4. Infanteriregiment (8., 11. og 17. Bataillon samt 28. Forstærkningsbataillon)

5. Infanteriregiment (7., 14. og 19. Bataillon samt 25. Forstærkningsbataillon)

Gardehusarregimentet