

le tyske maskiner, som krænkede dansk luftrum. Det lykkedes at træffe en Heinkel He 111 bombemaskine, som derpå faldt ned i Ho Bugt. Først kl. 5.30 fik batteriet besked på den tyske grænseoverskridelse, og batteriet fik ordre om at pakke kanonerne sammen og køre mod St. Grundet. Under sammenpakningen blev batteriet angrebet af 12 jagerfly med maskingeværer, og man besvarede ilden med sine 20 mm maskinkanoner. En maskine blev tydeligvis truffet og måtte forlade scenen. Batteriet forlod Esbjerg kl. 6.30 og blev ikke involveret yderligere i kamphandlinger. Den danske flåde kom som nævnt i indledningen ikke i kamp, men der er én enkelt undtagelse. I Esbjerg Havn lå inspektions-skibet Beskytteren. Da man ombord så de tyske fly angribe batteriet, afgav man varselsskud, men dette tiltrak blot nogle af de tyske fly, som lavede skinangreb på skibet. Med to 20 mm maskinkanoner og to rekylgeværer forsvarede man sig nu mod de dykkende fly. I alt blev der afgivet 15 kanonskud og 30 rekylgeværskud, men man ramte udsynsløsende ikke målene.

Ved Løgumkloster afgav batteriet skud mod et tysk jagerfly kl. 5.15 og bare fem minutter senere mod en bombemaskine. Herefter fik man kl. 5.30 ordre om at pakke sammen og trække sig tilbage til Vejle Å stillingen, men inden man nåede at komme af sted, blev man omringet af tyske enheder og overgav sig.

Batteriet ved Rødekro nåede ikke at komme i kamp.

### **Kastellet og Amalienborg i København**

Den tyske besættelse af København forløb planmæssigt. De tyske skibe formåede uantastet at sejle ind i Københavns Havn og lægge til ved Langelinie. At Søfortet Trekroner ikke fik deres kanoner i spil gav anledning til mange spekulationer og konspirationsteorier.

Ved Langelinie landsattes en forstærket bataljon på ca. 600 mand fra 308. Regiment, og deres første mål var at besætte Kuppet, hvor Generalkommandoen, Sjællandske Divisions stab og Københavns kommandant residerede. En pionerafdeling nåede frem til Kuppet nordlige port, Norgesporten, som var låst af for natten. Porten blev sprenget omkring kl. 4.55, hvorved en af de tyske soldater blev såret ved et uheld. Tyskerne stormede derpå ind og overmandede vagten og resten af Kuppets besættelse. Vågkommandøren nåede at affyre et enkelt skud, hvilket var det eneste skud fra dansk side, inden også han blev overmandet.

De tyske tropper bevægede sig samtidig uden om Kuppet og ind mod byen, hvor de bl.a. nærmede sig Amalienborg Slot, hvor kong Christian den 10. netop var blevet vækket. Den kongelige Livgardes vaghold denne morgen bestod af en premierløjtnant, en kornet, to hornblæsere, 24 gardere, to konge- og to vagtordonnansere fra 2. Bataljons 2. Kompagni. Vagtholdet var under kommando af kaptajn P.A.C. Henningsen, der kom fra 3. Bataljons 5. Kompagni.

Larmen fra Kuppet blev hørt af vagterne på Amalienborg, og samtidig blev Livgardens chef på kasernen ved Rosenborg Slot alarmeret af Krigsministeriet. Han advarede 5.15 telefonisk vagtholdet og sendte et kvartier efter forstærkninger til slottet med taxier, da Livgarden ikke selv rådede over egnede køretøjer.

Vagtposterne fik øje på de første tyskere i Amaliegade kl. 5.35. De første 12-14 mands forstærkning ankom samtidig medbringende to rekylgeværer, som blev opsat ved Bredgade, hvor tyskerne nu også rykkede frem. Der er lidt uenighed om, hvem der skød først, men da tyskerne åbnede ild i Amaliegade blev garderne såret i venstre lår og nr. 315 i venstre skulder. Taxierne havde været tilbage på kasernen og hente resten af forstærkningen, og efter at de ankom ca. kl. 5.50, blev garderne ramt af et skud gennem lungen. Nede ad Amaliegade lå tyskerne med bl.a. et maskingevær MG 34, som gjorde det yderst vanskeligt at være effektivt igen. I alt nåede garderne ved Amaliegade kun at afgive 30-40 skud, mens posteringen ved Bredgade slet ikke fik skudt. Hver af dem prøvede at stikke hovedet eller et våben rundt om hjørnet, blev de ramt med maskingeværild.

Gardere på hjørnet af Frederiksgade ved Amalienborg Slot. At de bærer feltspade viser, at de er fra den forstærkning, som i fuldt feltmæssig blev afsendt fra Livgardens Kaserne. Som det tydeligt ses, havde ikke alle ens handsker. Gevær M/1889 bæres med påsat kårdebajonet. Frihedsmuseet.

