

Fægtningen var imidlertid forløbet saaledes:

Befalingsmandsskolerne.

Inden Afmarchen udgiver Kaptajnløjtnant Laursen i Kasernegaarden følgende Ordre:

"Skolen skal under Kampføling gaa tilbage til Bredebro.

2. Panserværnshalvdeling rykker straks til Sølsted og etablerer Spærring i Sydkanten af Byen.

1. Panserværnshalvdeling sikrer som Bagspids under Tilbagegangen. Standser i Abild. Her nærmere Ordre.

Cyklisterne snarest til Abild. Her nærmere Ordre.

Marchvej for alle: Gennem Kasernens nordre Laage - ad gammel Abildvej til Abild. Herfra over Sølsted til Bredebro.

Fodfolkspionerkompagniet rykker over Vennemose mod Løgumkloster".

Alle naar efterhaanden Abild, hvor 1. Panserværnshalvdeling beordres i Stilling i Sydkanten af Byen, medens Halvdelen af Cyklisterne anbringes til Flankesikring af Kanonen; Resten af Skolen sendes videre til Sølsted.

Man naaede ikke at etablere en effektiv Vejspærring, før tyske Panservogne og Motorcyklister dukkede op. Maskinkanonen aabner Ilden og tvinger den forreste Panservogn til Standsning, formentlig ramt. Fjendtlige Motorcyklister aabner Ilden, hvorefter Kaptajnløjtnanten beslutter at gaa tilbage til Bredebro for at vinde Tid til at indrette Spærringer. Det lykkes ogsaa omtrent alle Cyklisterne at slippe bort. Ved Stengaard Nord for Abild standser Premierløjtnant Sørensen Panserværnsdelingens Trefodsgruppe, etablerer en Vejspærring ved Hjælp af en forbi-kørende Lastvogn og slipper bort, beskydt fra Nordkanten af Abild.

I Sølsted beordres alle Cyklisterne til Bredebro, saaledes at der i Sølsted kun er 2. Panserværnshalvdeling, da Fjenden ca. $\frac{1}{2}$ Time efter viser sig. Den forreste Panservogn bliver

kan sig røbe tilbage og aabner Ilden, formentlig med 37 mm Skytte-Moget senere kommer 3 fjendtlige Flyvere, der aabner Ilden med Maskingeværer og nedkaster Bomber, hvorefter Kaptajnløjtnanten giver Ordre til Tilbagegang til Bredebro; denne lykkes ugeneret af Fjenden, dog angribes Styrken igen paa Vejen af Flyverne.

I Bredebro har 1. Panserværnshalvdeling imidlertid etableret Spærringer, Cyklisterne beordres til at sikre Flankerne, og 1 Motorordonnans sendes ad Vejen mod Løgumkloster for at rekognoscere Forholdene der. Kort efter, endnu inden Flankesikringen var blevet effektiv, dukkede en fjendtlig Motorkolonne, formentlig flere Panservognskompagnier, frem i venstre Flanke paa Vejen fra Løgumkloster; Kolonnen opdages først paa 200-300 m.s Afstand.

Kaptajnløjtnanten indser straks, at al Kamp i denne Situation er haabløs og Tilbagegang umulig, og beslutter at opgive Modstanden. Styrken i Sydkanten af Bredebro aabner i samme Øjeblik Ilden mod de fra Sølsted fremrykkende Fjender, hvilket foruroliger den fra Løgumkloster kommende Kolonne, saa at denne begynder Fremrykning og Beskydning mod Kirkepartiet. Efter ca. 5 Minutters Forløb ophører dog al Skydning. Klokken var paa dette Tidspunkt ca. 8.00.

Efter et Par Timers Forløb bliver Skolen frigivet og naar Kasernen ved Middagstid.

Fodfolkspionerkompagniet.

Kompagniet havde Ordre til over Tyvse i Kampføling med tyske Tropper at gaa tilbage til Løgumkloster.

Marchen sker udfoldet gennem Terrainet. Kompagniet ser den fjendtlige Fremrykning ad Ribelandevej mod Nord, men der **sker ingen Fremrykning ad Vejen mod Tyvse. Derimod kredser** fjendtlige Flyvere stadig over Terrainet uden dog at skyde eller blive beskudt.

Kompagniet naar Tyvse og gaar i Stilling. Her modtager

Præsidentkassen fra Forenede Side Høring om, at Fjendtlighederne er indstillet. Dette kunne Præsidentkassen dog ikke feste sig til og besluttede over Regjering at rykke i Flyverekjøl i Drøvel Skov for der at afvente Begivenhederne. Efter indkomsten til Drøvel Skov sætter Præsidentkassen sig i telefonsk Forbindelse med København og får Bekræftelse paa, at Fjendtlighederne er indstillet.

Kongemindet afbryder efter at have foretaget til København, hvor det indtræffer Kl. ca. 15.30.