

b) Styrkerne ved Søgaard.

Styrke:

Oberstløjtnant P.F.L.B. Hintz, Chef for 2.

Fodfolkspionerbataillon, Kommandant paa Søgaard med Stab.

Oberstløjtnant S.E. Claussen, Kommandør for 4. Bataillon.

4. Bataillon, Rekrut- og Beredskabsstyrke, bestaaende af:

Stab,

1. Kompagni, Kaptajn af Reserven C.G. Bartholdy (2 Cyklistdelinger á 4 Rekylgeværgrupper og 1 Cyklistdeling á 4 Trefodsgrupper og 1 Rekylgeværgruppe),

2. Kompagni, Kaptajn L.M.K. Nielsen (2 Cyklistdelinger á 3 Rekylgeværgrupper, 1 Cyklistdeling á 4 Rekylgeværgrupper og 1 Cyklistdeling á 2 Trefodsgrupper)

3. Kompagni, Kaptajn A.E.G. Klein (3 Cyklistdelinger á 4 Rekylgeværgrupper og 1 Cyklistdeling á 4 Trefodsgrupper),

4. Kompagni, Kaptajn af Reserven K.N.S. Bahnsen (2 Motorecyklistdelinger á 2 Maskinkanongrupper og 2 Trefodsgrupper).

2. Fodfolkspionerbataillons Afvaregekompagni, Beredskabsstyrke, Kaptajn S.A. Schack (2 Delinger á 2 Maskinkanongrupper og 2 Trefodsgrupper, 1 Deling á 2 Maskinkanongrupper og 1 Trefodsgruppe).



Underbringelse: Paa Søgaard: Staben, 1. og 4. Kompagni af  
4. Bataillon samt  
2. Fodfolkspionerbataillons Af-  
værgekompani.

I Kvær: 2. Kompagni af 4. Bataillon.

I Kliplev: 3. Kompagni af 4. Bataillon.

Den 8/4 1940:

Der synes om Formiddagen at foreligge alvorlige Meldinger, og Kl. ca. 11.30 befaler Oberstløjtnant Claussen "Prøvealarmering" ved 4. Bataillon. Efter senere endnu mere foruro-  
liggende Meldinger befales "Prøveudlevering" af Ammunition, Forbindingspakker og Personmærker.

Kl. ca. 13.30 modtages fra Garnisonskommandanten i Sønderborg Ordre om Alarmberedskab, og de trufne Provedoranstaltninger bliver opretholdt. Ordren indeholdt tillige Befaling til i Tilfælde af fjendtlig Grænseoverskridelse at optage Kampen i nærmere fastsatte Stillinger (jfr. Bilag 7), hvis Besættelse var øvet og kendt af alle.

-7-

Kompagnierne holdtes i Alarmberedskab paa Søgaard, i Kvær og i Kliplev; Oberstløjtnant Claussen paa Søgaard.

Kl. ca. 20.00 fremsendes en Motorcykelpatrulle paa 1 Korporal og 2 menige til Forbindelse med Grænsegendarmeriet og med Ordre til hurtigst muligt at melde om en eventuel Grænseoverskridelse; den tager Standplads i Mejeriet ved Korsvejen Nord for Krusaa.

Alarmberedskabet opretholdtes Natten igennem efter Ordre fra Jydske Division. Man hvilede fuldt paaklædt paa Sengene, alle Døre stod aabne og alle Motorkøretøjer rede i Gaarden.

I Løbet af Natten indløb Melding fra Grænsegendarmeriet om, at Gendarmerne ikke skulde gøre Modstand ved en Grænseoverskridelse, men gaa tilbage bag de militære Styrker. Telefonen til Grænsegendarmeriet blev hyppigt prøvet.



Den 9/4 1940:

Kl. ca. 4.15 havde Adjutanten ved 2. Fodfolkspionerbataillon telefonisk Forbindelse med Gendarmerikaptajn Malling Jacobsen i Krusaa under en Telefonprøve, og netop i det Øjeblik blev Krusaa besat, idet det dog, inden Forbindelsen blev afbrudt, blev konstateret, at tyske Tropper gik over Grænsen.

Kl. 4.17 alarmeredes Lejren, og Oberstløjtnant Claussen gav Ordre til at besætte de befalede Stillinger hurtigst muligt og til at yde Modstand i Henhold til de givne Direktiver. Alle Styrker paa og om Søgaard var nu underlagt Oberstløjtnanten.

Kl. 4.25 rykkede Kompagnierne fra Søgaard, Kompagnierne fra Kværs og Kliplev nogle Minutter senere.

Begivenhederne ved de enkelte Styrker.

Rønshoved: 1/2 2. Deling af 4. Bataillons 2. Kompagni og  
1/2 2. Deling af Afværgekompagniet.

Hele Styrken var i Stillingen ved Fjordvejen ved Rønshoved Kl. 5.20. Cyklisterne er paa Vejen blevet beskydt af fjendtlige Flyvere; Ilden er blevet besvaret uden synlig Træfning.

Der er ingen Fjender over for Styrken, men der høres hurtig Skydning fra Hokkerup. Kl. ca. 6.00 ophører Skydningen, og man forsøger at faa Forbindelse med Hokkerup, som imidlertid var besat af tyske Motorstyrker. I Fare for at blive afskaaret beslutter Føreren med Styrken at gaa tilbage over Graasten til Sønderborg. Kl. ca. 8.00 tiltraadtes Tilbagegangen, og Kl. 10.15 var alle i Sønderborg, hvor Styrken blev underlagt 3. Bataillon.

^ Hokkerup: 1/2 3. Deling af 4. Bataillons 2. Kompagni og  
1/2 2. Deling af Afværgekompagniet.

Hele Styrken er i Stilling ved Vejgaflen Syd for Hokkerup Kl. 5.10.

Kl. 5.20 angribes Styrken af Motorcyklister og Panser-



vogne. Kanonen beskyder Panservognene, hvoraf 3 beskadiges. Kampflyvere beskyder gentagne Gange Styrken fra lav Højde. En tysk 37 mm Kanon bringes i Stilling, men efter at den har skudt et enkelt Skud, bringes ogsaa den til Tavshed af 20 mm Kanonen. Fjendtligt Fodfolk angriber derefter fra Kelstrupskov og omgaar Styrkens venstre Fløj.

Kl. 6.15 trængte en fjendtlig Styrke paa 100 Mand ind i Stillingen og tvang Besætningen til at opgive Kampen.

Kl. ca. 10.00 blev Styrken frigivet og afmarcherede til Søgaard.

Kværs: 4. Bataillons 2. Kompagni (undtagen 1. og 3. Deling).

Kompagniet er i Stilling Syd om Kværs Kl. 5.05 og paa-begynder Gravning. Kort efter høres Skydning fra Lundtofte og fra Hokkerup, medens Kompagniet selv beskydes af fjendtlige Kampflyvere, men i øvrigt ingen Fjender har over for sig.

Kl. ca. 6.30 modtager Kompagniet følgende Ordre fra 4. Bataillon:

"Besættelsen ved Lundtofte kastet mod Nord. Kompagniet trækker sig kæmpende tilbage mod Nord gennem Aabenraa".

Da Kompagniet ikke var i Kamp, forblev det paa Plads uden Forbindelse med andre Styrker, men dog vidende, at Tyskerne rykkede frem mod Graasten og især mod Nord ad Hovedvej 10.

Kl. ca. 8.00 er Kompagniet klar over, at der er stærke Styrker paa begge Sider, samtidig med at fjendtlige Panservogne viser sig i dets Ryg paa Vejen: Søgaard-Kværs-Tørsbøl. Kompagniet forlader Stillingerne og rykker ind i Kværs, hvor det kort efter afvæbnes.

Lundtoftbjerg: 3. Deling af 4. Bataillons 3. Kompagni og 1. Deling af Afværgekompagniet.

Afværgedelingen er i Stilling Kl. ca. 4.40; Kl. 4.50 kommer den i Kamp med fjendtlige Motorcyklister og Panservogne, ca. 15 Køretøjer. 2 fjendtlige Panservogne og nogle Motorcykler beskadiges. Tyskerne rykker frem under Dækning af



Røgslør paa begge Sider af Vejen, hvorefter Delingen giver Ordre til Tilbagegang til Sydkanten af Aabenraa. I Bjergskov standses Delingen af Kompagnichefen (se senere).

Cyklistdelingen kører fra Klipleve Nord om Søen mod Søgaard. Efter at have passeret Søgaard møder Delingen tilbagegaaende Motorcyklister fra Afværgekompagniet, som melder, at Afværgedelingen har forladt Lundtoftbjerg. Delingsføreren fortsætter dog mod Syd frem til Viadukten over Jernbanen: Klipleve-Lundtoft, hvor Delingen standser og gaar i Stilling; men da Terrainet er mindre egnet til Forsvar, sendes kort efter 2 Grupper tilbage til nogle Bakker ca. 800 m nordligere. Delingen beskydes derefter af de fra Lundtoftbjerg fremrykkende Styrker og af lavtgaaende Flyvere. De fjendtlige Panservogne fortsætter mod Nord, og en større Panserkolonne følger efter. Delingsføreren finder det formaalsløst at beskyde denne med Rekylgeværer og standser Ilden.

Den sydligste Gruppe bliver taget, medens Delingsføreren med de 2 andre Grupper i et Hus undgaar Fangenskab.

Vilsbæk: 4. Deling af 4. Bataillons 3. Kompagni,

Oksekær: 1/2 3. Deling af Afværgekompagniet,

Perbøl: 1 Gruppe af 2. Deling af 4. Bataillons 3. Kompagni,

Gaardeby: 1. Deling af 4. Bataillons 3. Kompagni og 1/2 3. Deling af Afværgekompagniet,

Klipleve: 2. Deling ÷ 1 Gruppe af 4. Bataillons 3. Kompagni, alt under Kommando af Chefen for 3. Kompagni.

Alle med Undtagelse af Cykliststyrken til Gaardeby naaede Stillingerne.

Kaptajnen havde fra Bataillonens faaet Ordre om, at han skulde kæmpe haardnakket til det sidste, hvis han blev angrebet, men maatte dog ikke sætte sit Kompagnis Kampkraft over



Styr. Hvis Kaptajnen gik, skulde han søge til Aabenraa Sydkant, hvor alvorlig Modstand skulde gøres. Efter Modtagelsen af denne Ordre var al Forbindelse med Bataillonen afbrudt indtil Kampens Ophør.

I Tiden indtil Kl. ca. 6.00 høres Skydning ved Hovedvejen, stadig trækkende nordover. Samtidig bliver Kompagniet efter Rekognoscering ved en Motorcyklist klar over, at en lang motoriseret Kolonne rykker frem ad Hovedvejen, og maa herefter frygte for at blive omgaaet og afskaaret. Kompagnichefen beslutter derfor at gaa tilbage ad Oksevejen mod Rødekro eller Aabenraa, og de fornødne Ordre, foreløbig til Samling til Urnehoved, udgives.

Kun 1. Deling, der var naaet til Terrainet tæt Nord for Gaardeby, samt Halvdelingen af Afværgekompagniet ved Gaardeby har indtil da været i Kamp med en mindre, fjendtlig Panservognsstyrke.

Efterhaanden samles Cyklistkompagniet ved Urnehoved og fortsætter mod Nord ad Oksevejen. De 2 tildelte Halvdelinger af Afværgekompagniet forenes ved Petersborg, hvorfra de fortsætter mod Nord efter et kort Stop ved Hjordkær.

Under Kompagniets videre Kørsel ad Oksevejen nedkastes der Flyveblade, og efter at en af Kompagniets Sergenter, der har været udsendt for at søge Forbindelse med andre danske Tropper, har meldt, at Kampen er indstillet, beslutter Kompagniet at standse ved Nybøl Gaard og søge Bekræftelse ved 6. Regiment og Jydske Division. Saadan Bekræftelse opnaaedes telefonisk omkring Kl. ca. 9.30.

Efter at have forplejet rykkede Kompagniet tilbage ad Oksevejen og gik i de hidtidige Kvarterer i Klipleve.

Bredevad: 1 Deling af 4. Bataillons 1. Kompagni og

1/2 Deling af 4. Bataillons 4. Kompagni,

Korskro: 1 Deling af 4. Bataillons 1. Kompagni og

1/2 Deling af 4. Bataillons 4. Kompagni,



alt under Kommando af Chefen for 1. Kompagni.

Kommandoet naar Bredevad Kl. 6.30 efter adskillige Gange at have maattet søge Flyverskjul paa Vejen. Kommandoet til Korskro fortsætter straks ad Vejen over Rabsted.

Kl. 6.35, endnu inden Styrken havde faaet etableret Vej-spærringer eller truffet andre Foranstaltninger, viser der sig 3 fjendtlige Panservogne og nogle Motorcyklister ved Vej-svinget 300 m Sydvest for Bredevad Skole. Halvdelingen af 4. Kompagni er kommet i Stilling og aabner Ilden; den forreste Panservogn beskadiges. Afsiddede fjendtlige Styrker kommer i Skydefægtning med Halvdelingen. 3 nye fjendtlige Panservogne angriber, de to forreste beskadiges, hvorefter Resten søger Dækning, og Ilden standser fra begge Sider.

Kl. er nu ca. 7.00, og Kaptajnen beslutter at afbryde Kampen og gaa tilbage til Rødekro. Ordre herom sendes til Korskrostyrken, som imidlertid kun er naaet til Rabsted.

Kl. ca. 7.15 rykkede en større motoriseret Kolonne fra Tinglev mod Bredevad og afskar Kompagniet fra at gaa tilbage herfra. Kommandoet samledes derefter til Bredevad Kro, hvor det afvæbnes og forbliver under Bevogtning til Kl. 17.00.

Kl. ca. 18.30 naar Kommandoet tilbage til Søgaard.

Kommandoet mod Korskro fanger i Rabsted 2 fjendtlige Motorordonnanser, som kom fra Korskro. Disse oplyser, at en tysk Panserafdeling følger efter. Paa Grundlag heraf besattes Rabsted By Kl. ca. 6.45.

Umiddelbart efter modtages Ordre til at søge til Rødekro og kort efter ny Ordre om at gaa til Bredevad. Motorordonnansen kommer dog hurtigt tilbage og melder, at Bredevad er besat, hvorefter Styrken beslutter at blive. Saaledes omgaaet fra begge Sider beslutter Styrken ad Bivejene at søge til Hellevad, og ankommet hertil erfares, at Fjendtlighederne er indstillet. Styrken beordres Kl. 16.00 tilbage til Søgaard.

Bjergskov: Bataillonsreserven,



- 1 Deling af 4. Bataillons 1. Kompagni,
- 1 Deling af 4. Bataillons 2. Kompagni og
- 1 Deling af 4. Bataillons 4. Kompagni.

Alt under Kommando af Oberstløjtnant Claussen, der havde Kommandostation i den nordlige Del af Bjergskov. Hertil kom senere Afværgedelingen fra Lundtoftbjerg.

Kl. ca. 4.35 ankom Oberstløjtnanten til sin Kommandostation, hvor de til Bataillonsreserven hørende Styrker efterhaanden indfandt sig og blev anbragt med Delingerne af 1. og 4. Kompagni i Stilling i Sydkanten af Bjergskov, Kanonerens Stilling ændres senere til midt i Bjergskov, og Delingen af 2. Kompagni i Flyverskjul i Skoven, idet Oberstløjtnanten senere vilde søge at skabe større Dybde i Stillingen ved at skyde Dele af Reserven mod Nord.

Man hører Kampen ved Lundtoftbjerg, og noget senere kommer Afværgedelingen tilbage. Denne faar i Bjergskov af Chefen for Afværgekompagniet Ordre til at køre til Sdr. Hostrup og gaa i Stilling. Ankommet hertil faar Delingen Ordre til at gaa til Sydkanten af Aabenraa, hvor den gaar i Stilling.

Kl. 6.30 observeres fjendtlige Panservogne i Vejsvinget 300 m Syd for Bjergskov. Motorcyklisterne, med Undtagelse af de 2 Kanongrupper, var paa dette Tidspunkt ved at pakke op, idet der fra Bataillonens var givet Ordre til kæmpende Tilbagegang. Cyklistdelingens Grupper var gaaet tilbage til en Stilling paa Højde med Kanongrupperne. I Løbet af kort Tid er Skydefægtningen i Gang over hele Fronten, og 1 fjendtlig Panservogn beskadiges. Kamp- og Panservogne omgaar Skoven mod Øst og Vest, og i Løbet af kort Tid er Styrken nedkæmpet og spredt i Skoven. De splittede Grupper bliver efterhaanden afvæbnet og bevogtet af tyske Styrker, indtil de Kl.13.00 frigives og rykker til Søgaard.

#### Tilbagegangen til Vejle.

Oberstløjtnant Claussen kører til Sdr. Hostrup for at er-



fare, hvor langt Styrken fra Sønderborg, som efter de givne Direktiver skulde besætte Terrainet om Sdr. Hostrup, er kommet. Oberstløjtnant Claussen møder her Oberstløjtnant Hintz, som har været i telefonisk Forbindelse med Garnisonskommandanten i Sønderborg, Oberst H.E. Christensen, der af Jydske Division har faaet Ordre til at blive i Sønderborg. Oberstløjtnant Claussen var nu selvstændig og skulde gaa kæmpende tilbage mod Nord. Efter at være naaet frem til Bjergskov igen udgiver han Ordre til 2., 3. og 4. Kompagni om Tilbagegangen, 3. Kompagni synes ikke at have modtaget denne Ordre. 1. Kompagni faar ingen Ordre, da Oberstløjtnanten ønsker, at Styrken ved Bredevad og Korskro skal dække Tilbagegangen i højre Flanke.

Klokken er nu ca. 5.40, og Delingen af 2. Kompagni beordres til at følge Bataillonsstaben mod Nord og gaa i Stilling i Sydkanten af Stubbækskov, og Afværgedelingen som tidligere nævnt i Sydkanten af Aabenraa.

Derefter mener Oberstløjtnanten at have saa stor Dybde i Grupperingen, at han kan naa at komme til Aabenraa og sætte sig i Forbindelse med andre Myndigheder for at erfare, om Danmark mobiliserede, i hvilket Tilfælde Oberstløjtnanten vilde holde Aabenraa længst muligt. Oberstløjtnanten beder Oberstløjtnant Hintz midlertidig overtage Kommandoen.

I Aabenraa træffer Oberstløjtnanten Amtmand Reflund Thomsen og Politimester Agersted og erfarer, at der ingen Forbindelse er med København, i øvrigt faar Oberstløjtnanten her forskellige ~~rigtige og urigtige~~ Oplysninger. Oberstløjtnanten faar ogsaa i Aabenraa en senere bortkommen Ordre, vistnok fra Divisionen gennem 2. Regiment, om at gaa tilbage til Vejlestillingen til Chefen for 7. Regiment og Oplysning om, at 3. Bataillon vilde fastholde Sydkanten af Haderslev.

Under dette er Kampen fortsat paa Hovedvej 10. Delingen af 2. Kompagni angribes undervejs af fjendtlige Flyvere og

*Thorsaf næste kunne vide sig ikke at være til de faktiske forhold; dette faar dog ingen Indflydelse paa de senere Regisreringer.*



naar Sydkanten af Stubbækskov. Her faar Delingen Ordre til at blive i ca.  $\frac{1}{2}$  Time og dirigere egne Styrker til Sydkanten af Aabenraa.

20 Minutter efter kommer Delingen i stærk automatisk Ild fra Terrainet om Hostrupskov og langs Vejen. Ilden besvares, men da Skydningen langs Vejen forstærkes, gaar Delingen tilbage til Aabenraa og faar her Ordre til at køre videre til Knivsbjerg.

Ca. 3 km Nord for Aabenraa standses en Lastbil og en af Statsbanernes Rutebiler, som Delingen herefter benytter til den videre Transport for henholdsvis Cykler og Personel.

Imidlertid er Afværgedelingen gaaet i Stilling ved Vejstjernen Syd for Aabenraa. Kort efter kommer en fjendtlig Kolonne paa ca. 15 Køretøjer, denne Gang med Kampvogne i Spidsen. Ilden aabnes straks og besvares kraftigt af den tyske Kolonne; der konstateres Træfning i en Kampvogn, en Tempovogn og en Motorcykel. Delingen afbryder derefter Kampen og fortsætter ad forskellige Veje gennem Aabenraa for atter at samles ved Lyngtofte Kro (Nordkant Genner).

Oberstløjtnanten samler Resterne af sin Styrke ved Knivsbjerg og sender Ordre til 1. og 3. Kompagni om fortsat Tilbagegang. Ordren naar dog ikke igennem, og efter forgæves at have ventet paa, at flere Styrker skal komme tilbage, fortsættes til Haderslev.

Afværgedelingen gik paany i Stilling i Nordkanten af Haderslev, men kunde ikke skyde paa tyske Kampvogne, som kort efter viste sig paa Vejen ud for Kasernepladsen, paa Grund af de mange civile Mennesker og Biler, der befandt sig her. Cyklistdelingen gik i Stilling lidt Nord for Haderslev.

Kamplarmen fra Sydkanten af Haderslev hørte efterhaanden op, saaledes at Oberstløjtnanten maatte tro, at 2. Regiments Styrker, med hvilke han ikke kunde komme i Forbindelse, var nedkæmpet. Da man som anført paa Grund af forannævnte Civile



ikke kunde komme til at skyde, fortsætter Oberstløjtnanten Tilbagegangen over Kolding mod Vejle. Tæt Syd for Kolding modtager Oberstløjtnanten gennem Politimesteren i Kolding Meddelelse fra Jydske Division om Fjendtlighedernes Indstilling.

Den 10/4 er Bataillonen i det store og hele samlet paa Søgaard.

Tabene ved Bataillonen og Afværgekompaniet udgjorde ialt:

7 faldne og  
15 saarede.



te den sydlige Bydel for Artilleriskydning, beordres Batteriet til først at aabne Ilden til Dækning af Haderslevstyrkens Tilbagegang mod Nord fra Haderslev.

3. Bataillon, der forinden var blevet orienteret om Maal for Tilbagegang, naar denne til sin Tid blev beordret af Regimentet, havde gennem Statsbanerne (efter Regimentets Plan) faaet formet en Transportkolonne (Lastvogne) paa Simmerstedvej.

Af de indløbne Meldinger er Regimentet klar over, at Haderslevstyrken kun har ringe Udsigt til at naa tilbage til Vejle. Den tyske Snoghøjstyrke og den tyske Fremrykning over Oster Højt vil antagelig umuliggøre Tilbagegangen. Regimentet har desuden Ordre til at tage Resterne af 4. Bataillon og Afværgekompagniet med tilbage og beslutter sig derfor til at tage Kampen i Haderslev, der giver Mulighed for Forsvar. Bliver en Tilbagegang mulig, saa den gaa over Simmersted-Vejen - eventuelt Grindsted.

Regimentet beordrer nu 3. Bataillons Motorordonnans, Sergent G. J. Jensen, til at køre mod Aabenraa, indtil han støder paa Dele af 4. Bataillon eller Afværgekompagniet, og melde disse, at Haderslevstyrken har besat Haderslev Sydkant Nord for Kanalen, og samtidig bringe Situationsmelding fra 4. Bataillon og Afværgekompagniet tilbage til Regimentet. Sergenten blev beskydt af tyske Flyvere, men løste sin Opgave.

Derefter kørte Obersten til Politistationen, hvor han ca. Kl. 7.00 fik telefonisk Forbindelse med Politimesteren og anmodede denne om Hjælp til Gennemførelsen af Mobilisering i og nær Haderslev (især Indkaldelse af varnepligtige, hjemsendt i Uniform). Indkaldelserne blev øjeblikkelig iværksat ved Hjælp af Højttalervogne. Der sadte ca. 100 varnepligtige, hvoraf 20 naaede at blive udrustede, de øvrige, der mødte under og efter Kampen, blev afvist. Alle de iklædte blev atter hjemsendt straks efter Kampens Ophør.



Kl. 7.30 kørte Obersten med Adjutant atter frem til 3. Bataillons Kommandostation, hvor de forblev, til Kampen var endt.

Ca. 5 Minutter efter Oberstens Ankomst kom Trainet fra Søgaard og Resterne af Afværgekompagniet tilbage til Spærringen umiddelbart Syd for Slotsvandmøllen. Kort efter denne Styrkes Passage kom Resterne af 4. Bataillon (1 Cyklistdeling) under Oberstløjtnant S.E.Claussen. Styrkerne dirigeredes videre mod Nord til Vesterskov. De meldte, at de forreste tyske Panserenheder fulgte umiddelbart efter.

Tyske Flyvere havde i Tiden Kl. 6.30-7.30 overfløjet Haderslev. Nu Kl. 7.30 blev Flyvervirksomheden mere intensiv, Flyverne overfløj Stillingerne i lav Højde. Regimentet gav derefter Ordre til at aabne Ilden mod dem. Flyverne nedkastede Propagandaskrifter, der opfordrede til at ophøre med Modstanden.

Kl. ca. 7.50 kom der Kampføling med de forreste tyske Panservogne. Den fremskudte Fodfolkskanon ødelagde en tysk Panservogn, men blev herefter nedkæmpet af Ilden fra de ledsagende Panservogne samt Fodfolk, der derefter atter blev standset 100 m Syd for Tipvognsspærringen, beskydt af de 2 Stk. 20 mm Kanoner bag Spærringen, af Rekylgeværgruupperne paa Fløjene og af Maskingeværerne i Slotsvandmøllens søndre Luger.

Kl. ca. 8.00 modtog Regimentet ved Slotsvandmøllen Divisionens Ordre til ikke at gøre Modstand. Ordren kom fra Kasernen og blev overbragt af Regimentsskriveren, som sad bag paa en Motorcykel og naaede ind til Kommandostationen mellem to Byger fra tyske Maskinkanoner.

Regimentet viste nu Parlamentærflag, og efter ca. 10 Minutters Forløb hørte Skydningen ved Slotsvandmøllen op.

Obersten blev, da Skydningen ophørte, kørt ned langs den sammenpakkede Panser- og Motorvognskolonne, hvor Artilleriild vilde have haft betydelig Virkning, til Forhandling med



d) Styrkerne ved Tønder.

Chef: Oberst A.Poulsen.

Styrke: Fodfolkspionerkommandoets Befalingsmandsskoler,  
bestaaende af:  
1 Afværgedeling<sup>x)</sup>, Kaptajnløjtnant V.A.H.K.  
Laursen (2 Kanongrupper og 1 Trefodsgruppe),  
2 Cyklisthold, Premierløjtnant V.K.Sørensen  
(hvert Hold paa 2 Rekylgeværgrupper),  
Egentligt Fodfolkspionerkompagni, Premier-  
løjtnant F.L. Kirkegaard, Beredskabsstyrke  
(4 Delinger à 4 Rekylgeværgrupper med Ma-  
skingeværtrefodder).

Den 8/4 1940:

Kl. ca. 13.00 sættes Garnisonen i Alarmberedskab efter Ordre fra Garnisonskommandanten i Sønderborg.

Fra Grænsegendarmeriet indløb fast Situationsmelding hver Time. En Motorordonans var fremsendt til Sød med Ordre om hurtigst muligt at melde om en eventuel Grænseoverskridelse.

Den 9/4 1940:

Fra Grænsegendarmeridistriktet er der indtil Kl. 2.00 in-  
tet at melde, paa dette Tidspunkt meldes om svag Motorlarm, og  
senere, Kl. 3.20, meldes om Motorlarm fra oprangerende Køretøj-  
er langs Grænsen fra Rends til Aventoft. Ved Aventoft konsta-  
teres motoriserede Tropper af ukendt Styrke, holdende stille.

---

x) 1 Afværgedeling er udrustet med 20 mm Maskinkanoner og Re-  
kylgeværer i Trefod og er hovedsagelig bestemt til at be-  
kæmpe fjendtlige Panservognsstyrker.



Denne Melding videresendes til Divisionen, Garnisonskommandanten i Sønderborg og Lejrkommandanten paa Søgaard.

Kl. ca. 4.10 meldtes fra Grænsegendarmeridistriktet, at 4 tyske militære Personer "stod og rokkede ved den danske Grænsebom". Paa denne Melding befaledes Alarm med Opstilling i Kasernegaarden. Cheferne for Skolerne og Beredskabskompagniet modtog af Garnisonskommandanten Ordre til Tilbagegang, for Skolernes Vedkommende ad Ribeshussean til Bredebro og for Beredskabskompagniets Vedkommende ad Vejen Vest om Emmerske til Løgumkloster. Maal: Bredeaalinen, hvor nærmere Ordre vil tilgaa. Obersten agtede selv at gaa til Bredebro.

Medens tyske Panservogne og Motorvogne med Fodfolk holdt foran Hovedindgangen til Kasernen, rykkede Skolerne og Kompagniet ud af Kasernen ad østre Port, over lille Eksercerplads, gennem nordre Laage i Hegnet, over en forberedt Nødbro over Galgestrengen og videre mod Nord, Skolerne ad Markvejen mod Abild og Kompagniet gennem Terrainet. Klokken var da ca. 4.45.

Obersten ser fra sit Kontor paa Kasernen Bevægelsen af Panservogne Syd og Øst for Kasernen og kalder Cheferne til sig til Orientering herom, medens Styrkerne fortsætter mod Nord under de respektive Næstkommanderende.

Tyske Panservogne trænger ind paa Kasernens Grund, og Panservogne og motoriseret Fodfolk ophober sig paa faa Minutter foran og omkring Kasernen, medens et betydeligt Antal Flyvere stadig kredser over denne. Under disse Omstændigheder har Obersten intet Valg, da Kasernen ikke er egnet til Forsvar, og der indledes Forhandlinger med en tysk Oberstløjtnant angaaende Garnisonens Overgivelse. Disse Forhandlinger forsøger man at trække ud for at vinde Tid og skaffe Rum for Skolen og Kompagniet.

Kl. 7.55 modtager Garnisonskommandanten Divisionens Ordre om, at Regeringen har bestemt, at der ikke skal gøres Modstand. Patrouiller udsendes til Standning af Føgtningen og Samling til Kasernen.