

Omøtræf 2012

Af Bente Vedersø

Omø er en lille ø, der ligger i Storebælt, nabo til Agersø. Man sejler fra Stignæs / Skælskør med den lille hyggelige færge, og nimbus flag og nimbusvejrhane vajer fra skibets mast den weekend, vi er der.

Træffet afholdes i uge 25 eller i hvert fald den weekend i nærheden af Skt. Hans. Vi har ofte fejret dette på øen, således også i år. (Deltog dog ikke selve Skt. Hans denne gang, da vi var nødt til at tage lidt tidligere hjem.)

Vil gerne her slå et slag for årets hyggeligste træf

Jyder, fynboer, sjællændere og sågar færinger deltager. Vi hygger os..... Vi griller og spiser god mad, får lidt for tørsten..... og synger. Og i år fik vi også en lille svingom.



Vejret er ikke altid lige godt, men det husker man jo ikke. Men for det meste er det flot vejr. I år sol og blæst og regn. Altså lidt af det hele.

Henrik lægger sommerhusgrund til, og der er plads til mange telte. Og alting fungerer upåklageligt. Man kan komme ca. fra onsdag og op til selve træffet, som er fredag til søndag.

4.

Lørdag kører vi fællestur og får set de flotteste steder på den lille ø. Øboerne er glade for vores besøg, og købmanden er glad for den øgede omsætning. I havnen kan vi købe friskfanget fisk...lige til grillen...mums !



Mit 10. Omø træf blev også det dyreste for min del....

Jeg kom nemlig lige til at købe 2 Nimbusser. Den ene blev solgt videre med det samme, og den anden skulle være en overraskelse til min søn. Han har længe været på udkig efter lige præcis den. En flot rød halvtredser model med den helt rigtige sidevogn.



5.

Der var da lige en dreng, der blev super glad.

Da han mandag kom til kaffe... så stod vidunderet der.

Han havde ikke kørt Nimbus før. Vi aftalte, at hvis vejret ellers holdt, skulle han komme onsdag, tage konen med og deltage i stjerneløbet (i DVM regi). Det er ikke et løb ... men en hyggeaften på Herslev havn ... man kommer bare kørende dertil fra alle retninger

Vejret var helt perfekt. Søn og svigerdatter kom i god tid og øvede sig lidt inden det gik af sted til Herslev havn. Hygge, hygge ... pølser, kaffe/ kage. Og en masse søde mennesker der ønskede til lykke med nyanskaffelsen.



Nu håber vi, at de blevet lidt bidt af en gal Nimbus og måske kommer med til Fladjernstræffet og Omø til næste år ... og ikke mindst gentager stjerneløbet.

Hilsen fra en stolt mor