

Nimbus 1934

En tur til Danmark betød, at hollænderen Ben Geutskens bare måtte have sig en Nimbus. Han valgte den sværeste af dem alle - nemlig en årgang 1934.



Kærlighed ved første blik

TEKST OG FOTO JENS JESSEN

Købet tog flere år

I 2006 var Ben Geutskens og hustru på vej til Norge. Mens de ventede på færgen, så de en tungt læsset Nimbus motorcykel. En motorcykel som Ben Geutskens aldrig havde set før, men kun hørt om. Han tog den nærmere i øjesyn, og han syntes virkelig godt om det han så. Beslutningen om, at sådan én måtte han bare eje, blev taget samme dag på havnen i Hirtshals. Først efter han var kommet tilbage fra ferie, kunne han søge information om Nimbus på internettet. Her fandt han ud af, at der var skrevet bøger om Nimbus, og

selvom de var på dansk, begyndte han sit hjemmestudie på et sprog, han aldrig før havde stiftet bekendtskab med. I forbindelse med en senere ferie i Danmark, købte Ben Geutskens en tyk dansk-engelsk ordbog, med intentionen om at få lært endnu mere dansk og få mere ud af den Nimbus bog, han havde købt. Selvom han på det tidspunkt ikke talte dansk, lykkedes det ham alligevel at få læst og forstå bogen fra ende til anden. Læsningen havde givet ham en forståelse for det skrevne sprog, men ikke det talte, men alt det skulle komme til senere.

Ud fra egne ønsker og bogen besluttede Ben Geutskens sig for, at det skulle være en førkrigs Nimbus. For at sikre sig, at han ikke købte katten i sækken, noterede han omhyggeligt hvert års karakteristika ned inklusive motor- og stelnumre. Nimbus museet i Horsens blev også besøgt, og her blev der igen indgående studeret Nimbus, og her blev prisniveauet også tjekket.

"Den kører godt i begge gear"

Først da det var indkredset, at det skulle være en Nimbus fra før krigen, gik Ben Geutskens