

### *Tyskerne rykker ind*

Den tyske overgang over grænsen ved Kruså skete kl. 4,15 dansk tid. Kl. 4,17 blev lejren i Søgård alarmeret, og 8 minutter senere rykkede kompagnierne ud fra Søgård til de aftalte stillinger. Det kom til kamp flere steder. På et vist tidspunkt var det tanken at samle en del af de vigen-  
de styrker i den sydlige *udkant af Åbenrå*. Det blev dog kun en afværge-

210

DEN 9. APRIL



Den 9. april 1940. Dansk maskinkanongruppe fra afværgekompaniet i stilling ved Tøndervejkydset.

deling, som kom i kamp her. Den gik i stilling ved vejkrydset Tønder-Flensborg. »Kort efter kommer en fjendtlig kolonne på ca. 15 køretøjer, denne gang med kampvogne i spidsen. Delingen åbner ilden mod den forreste kampvogn; de første skud går for højt, men rammer dog tilsyneladende en tempovogn længere nede i kolonnen, idet denne begynder at slingre og til sidst havner på fortovet. Fjenden åbner en kraftig ild med maskinkanonen, men skyder for kort. Afværgedelingen får derefter træfning i tårnet på den forreste kampvogn, hvis kanon bringes til tavshed; det næste skud rammer motoren. Endvidere opnår delingen en fuldtræffer i en motorcykel med sidevogn, inden den kl. ca. 6,45 afbryder kampen og under maskingeværild trækker sig tilbage ad forskellige veje gennem Åbenrå for atter at samles ved Lyngtofte Kro«. Delingen var under kommando af sergent Sv. Aage Bundgaard og havde tidligere været i kamp ved Lundtoftebjerg. Den led ingen tab ved Åbenrå, men der dræbtes en stor dreng, der var mellem de nysgerrige, som man ikke havde kunnet genne væk. Vildfarende kugler gik ind over byen. På Landsbiblioteket blev et par bøger gennemboret; den ene hed Hjerternes Hårdhed,

den anden Den første Dyst. En dame, der boede i Sønderport, blev såret i ben og hofte.