



presse og de danske partier havde ført en »hetzpropaganda«. Truende tilføjede han fra Folketingets talerstol, at »som man sår, sådan skal man høste«. Det fik han senere ret i – om end med modsat fortegn.

Den 9. april 1940 og grænsen

Kl. 3 om morgenen den 9. april 1940 blev der fra Tønder meldt om kraftig motorstøj syd for grænsen. Omkring kl. 4 blev tre gendarmere skudt af civilklædte tyske Abwehr-agenter ved jernbane-viadukten i Padborg. Kort efter oplyste tyske signalkugler himlen som tegn på fremrykning ved Kruså, Padborg, Rens og Aven-toft. En forstærket infanteridivision satte kurs mod Aabenraa og videre nordpå ad hovedvej A 10, mens en motoriseret skyttebriga-de stødte frem mod Løgumkloster og Ribe for herfra at fortsætte mod Aalborg. I alt deltog o. 30.000 tyske soldater i angrebet på Danmark.

Det danske forsvar havde stationeret 180 soldater i Tønder, 600 i Søgårdlejren, 325 i Sønderborg og 330 i Haderslev. Deres bevæbning bestod foruden geværer fortrinsvis i Madsen-maskin-kanoner og rekylgeværer monteret på Nimbus-motorcykler. Da

Th. Løndals maleri af danske soldater den 9. april 1940 i kamp med fremrykkende tyskere ved Lundtoftbjerg. Da tyskerne overskred grænsen, blev soldaterne alarmeret og søgte mod de stillinger, der var udpeget på forhånd, men efter ordre fra regeringen ikke forberedt for ikke at provokere den store nabo i syd.

Ved besættelsen af Danmark den 9. april 1940 blev de tyske tropper modtaget som befriere af det tyske mindretal. Her er det indmarchen i Tønder med en »heilende« folkeskare. Som det fremgår af billedet, har en ivrig person også taget opstilling i et vejskilt.



tyskerne overskred grænsen, blev soldaterne alarmeret og søgte mod de stillinger, der var udpeget på forhånd, men efter ordre fra regeringen ikke forberedt for ikke at provokere den store nabo.

Det kom til kamp flere steder – bl.a. ved Lundtoftbjerg, Hokkerup, Bjergskov og Aabenraa. Ved Bredevad lykkedes det at sætte flere tyske kampvogne ud af spillet. Alle steder måtte de danske soldater dog vige eller gå i fangenskab. De sidste kamphandlinger fandt sted i Haderslev. Her blev en fremskudt dansk kanongruppe nedkæmpet ved Hertug Hans Hospital; kort efter blev der givet ordre til at indstille skydningen. Da var klokken 8. To timer tidligere havde den danske regering under protest bøjet sig for et tysk ultimatum. Budskabet om kampens ophør blev imidlertid forsinket på grund af afbrudte kommunikationslinjer. Kampene kostede 11 faldne og 20 sårede danske soldater i Sønderjylland. Hertil kom de 3 gendarmere i Padborg og flere dræbte og sårede civile.