



# ender i Key West

mange af Gaderne var kantede med Mahognitræer. Fruen fortalte morsomt om, hvorledes Folk selv tager Affære, hvis der er noget at ordne, og det paa en meget radikal Maade. Hvis f. Eks. en Arbejdsgiver er uretfærdig mod Arbejderne, brænder de bare Fabrikken af; hvis en Mand tager for meget i Husleje, godt saa brændes Huset ned; hvis man er Uvenner med sin Nabo, saa ryger hans Hus, og hun fortalte ligeledes om en Veninde, hun havde, som ejede en Hønsfarm, den blev et Bytte for Flammerne, fordi hun tjente for meget. Vi saa Ruinerne af to Tobaksfabrikker, som Arbejderne havde lagt øde under en Strejke, fordi Fabrikanterne ilyttede Virksomhederne til andre Byer. Kort sagt — den gamle Sørøveraand lever endnu paa denne lille, smukke Ø.

Fra det gamle Fyrtaarn var der en vidunderlig Udsigt over Byens mange dejlige Villaer i smukke, velplejede Haver, og blandt mange andre har Forfatteren Ernest Hemingway ogsaa her fundet et Fristed.

I gamle Dage var Key West Stedet for Sørøvere, Smuglere og Fiskere. I Dag er det mest Lystfiskerne, som her har fundet et Eldorado. Lystfiskerforeningerne har bygget Klubhuse, Cabins og Baadebroer, hvorfra den yndede Sport efter Dybvandsfisk og »Sejlfisken«, der har sit Navn efter sin kolossale Rygfinne, og som kan blive op til 6 Fod lang, drives. Kampen mellem Fisker og Fisk er ofte meget spændende og kræver Fiskerens hele Snilde og Styrke. Saadan en Kamp kan godt vare mere end en Time, og Pornøj-

Af Irma Testrup Petersen.

4) Denne Bro, der forbinder Florida med Key West, er 7 Miles lang.

5) Vi er naaet til Key West. Landevejen dertil var kantet af Palmer.

6) Over hele U.S.A. løb Greyhound-Bussernes Net.

