



Direktør P. A. Fisker

Støvsugerens Saga

Af TAGE HEFT

Læsetid: 12 Minutter

Nilfiskens 30 Aars Jubilæum. - Støvsugerens Riddere uden Frygt og Dadel. - Ingen er endnu kommet til Skade ved at sælge. - Fire Nilfisk blev bombet. - Hvordan en Storindustri blev til. - Manden, der skabte den: Direktør P. A. Fisker.

EN Letvægtsambulance bestaaende af en *Nimbus* med Sidevogn formet som en Baare overdækket af et lille Telt som en Prærievogn blev forleden afleveret til Hæren. Den unge Ingeniør Anders Fisker kørte den. — Ja, sagde han, Far og jeg kommer selv med den. — Saah, hvor er da Direktøren, spurgte en Officer. — Jeg er her, lød en Stemme nede under Teltdugen, og op dukkede Direktør P. A. Fisker. Han havde ligget paa Baaren gennem hele Byen med Hatten og Stokken i Haanden... Direktøren i Baareteltet, det er P. A. Fisker i en Nøddeskal. Han vilde selv prøve, hvordan det var.

Han er en selvgjort Mand, og han har altid holdt paa, at selvgjort er velgjort. Han har sit Hjerte med i det hele. Ud fra Selvtillids-Principet har han helt fulgt sine egne Veje og gjort to Opfindelser, som kun har det tilfælles, at man paa Forhaand har sagt, at det var umuligt at lave Storindustri paa nogen af dem i saa lille et Land som Danmark — men som forøvrigt er saa forskellige som *Nimbus'en*, der hvirvler Støvet op, og *Nilfisk'en*, som suger det bort. Navnlig den sidste har gjort Pessimismen til Skamme. Den fejrer 30 Aars Jubilæum i Dag og har længe bragt en halv-

den Million Kroner i fremmed Valuta til Danmark om Aaret.

P. A. Fisker er født i Landsbyen Skalmstrup i 1875. Han blev Lærer; men det var »Mekanikken« hans Hu stod til. En Dag læste den unge Lærer en Annonce om en Lærestalt for Elektroteknik i København, hvor man kunde faa en treaarig Undervisning i den nye Vidunderteknik, som just da var ved at erobre Verden. Det gik som et elektrisk Stød igennem ham: Her var det rette! Han brød af og blev Elektrotekniker. Tilfældet førte ham til Amerika. En Ven havde faaet Plads paa en Elektromotorfabrik i Louisville,