

Natløbet 2008

Dejligt er det køre også i mørke. Et veltilrettelagt løb med kort både i sort/hvid og i farver gjorde dog ikke den store forskel i pandelampernes skær.

De fleste havde taget turen på trailer eller varevogn. Sejt af Bernt Linder-Madsen at tage turen frem og tilbage fra Sjælland på sin 1934 Harley-Davidson.

Knus fra Margit Holm

"Jeg synes Team 34 med løbets tilsammen ældste makkerpar (140 år) havde en god tur, hvor hjemturen for mig nok var den der tærede mest på kræfterne på grund af den stormfulde modvind. Jeg er stadig fuld af beundring over at alle disse herlige "unge mænd i gammel forklædning" kan holde til at deltage i alle disse arrangementer - der er noget at leve op til!" slutter Margit Holm.

Vær velset

Det motto levede Svend Kusk og Stephen Møller op til. En bjælke bag nummerpladeophænget og to blinkende diodecycellygter. Ligeledes foran. Mindede om en vindmøllekonvoj ved nat, både i lysstyrke og hastighed. Men effektivt.

Fem kokkehuer til Bente og Helle

Suppen er bare så god. Og opskriften er let: 12 liter suppe både købt og hjemmelavet, mel og kødboller fra Mou, og så lidt af det kokkene ikke kan huske helt. Brødet er fra Hatting.

Serveringen var i top og omgivelserne dejlige med hyggelige mennesker i Henning og Bentes værksted. Dejligt efter et rigtig godt og veltilrettelagt løb.



Team 34 på Nimbus 34 med den ældste kører Henning Andersen (79) og den erfarne observatør Peter Holm (61) med eget bakspejl og lygte. Det blev til en 3. plads. Foto: Margit Holm.



Det hygges i Bente - suppen forstås!. F