

Minder fra 6. Militær Politi Kompagni



MP korporal Ib Jørgensen.

...Efter 6 måneder vagttjenesten var overstået på hætkommandoen. Blev jeg fast ved 6 MP på Avedøre. Vi levede godt i befalingsmands messen. Infermariet lå lige over for messen og var styret af en kvindelig doktor, som holdt meget af Mperne; det var ligesom i filmen MASH, vi fik 100% alkohol i sodavandsflasker, som vi blandede med Jolly Cola; en billig bøhmand, men hangover for os der blev på kassernen over week-enden. Jeg var udstyret med en gamle Nimbus motorcykel, der var part af min udrustning. Den var parkeret i en stor vognpark udenfor sommer og vinter, og nogle gange var jeg forbavset over, at den overhovedet kunne starte. Jeg nåede at smadre den totalt ved et uheld på Holbæk Landevej og endda i solskin og tørvej. Den var blevet for gammel og træt; jeg var alene, der var ingen trafik, og jeg prøvede at se hvor hurtigt den kunne køre. Jeg var oppe på 140 kilometer i timen, da en af cylinderne satte sig fast, så jeg måtte

lægge motorcyklen ned med det resultat at jeg blev slæbt over hundrede meter med cyklen, som forsatte og jeg endte op i en grøft. Takket være min militære MP motorcykel beklædning - lædervest, lange støvler, handsker og styrthjælm - slap jeg med hudafskrabninger.

Jeg blev stillet for en militær undersøgelseskomite på Ryvangens Kasserne og frikendt, idet jeg vidnede til, at køretøjet var uforsvarligt at køre på.....Fik derefter udleveret en rigtig, ww2-Jeep 1941. Det var jo bare lykken; jeg har været forelsket i Willys Jeep lige siden, lærte at reparere den fra A til Z. I tilfælde af krig kunne den køre på petroleum, kerosene og sågar på een cylinder.

