



I 1934 erhvervede Krigsministeriet herregården Søgård, der i tiden 1936-39 blev omdannet til kasernmøje. Billedet viser hovedbygningen, som den så ud i 1939. Søgård, der formentlig er Danmarks smukkeste beliggende kaserne, var indtil 1951 garnison for 2. FpB. Ved erhvervelsen af Søgård blev en del af den tilhørende jord udlagt til øvelsesplads.

som øvelsesplads. Men oprettelsen af det stærkt ønskede grænseværn blev først imødekommet med oprettelsen af Fodfolkspionerkommandoet i 1938.

Spiren til oprettelsen af Fodfolkspionerkommandoet havde således sit udspring i et folkeligt krav. Det er noget enestående, at en dansk militær enhed er blevet oprettet som følge af et folkekrav.

Når realiseringen af sønderjydernes krav om forstærkning af det militære forsvar tog så lang tid, skyldtes det først og fremmest, at den socialdemokratiske-radikale regerings udenrigspolitik var præget af udenrigsminister P. Munchs meget pacifistiske og defaitistiske synspunkter. Som følge heraf blev regeringens forsvarspolitik også stærkt præget af Munchs urealistiske synspunkter.

Regeringens overordnede udenrigspolitik gik klogeligt ud

at Danmark skulle holde sig neutral i den alvorlige konflikt, der i løbet af 30'erne udviklede sig med Tyskland på den ene side og England-Frankrig på den anden side.

Det var Munchs opfattelse, at Danmark var mest sikker ved kun at have et symbolsk militært forsvar. Her over for stod generalkommandoen opfattelse, der var præget af dens chef generaløjnant Erik With.

Generalen havde det synspunkt, at Danmark skulle have et forsvar, der ikke fristede hverken tyskerne eller englænderne til ved en krig at betragte Danmark som et militært tomrum. Tyskerne var bange for, at englænderne kunne bruge Danmark som udgangsbasis for et angreb på Tyskland fra nord. Og englænderne var bange for, at tyskerne kunne bruge Danmark som base for et angreb fra øst. Selv om general Withs både mangel og velargumenterede synspunkter vandt større og større forråelse, nåede han dog ikke at overbevise regeringen om det indlygende ved et dansk militært tomrum, inden han faldt for aldersgrænsen 1. december 1939. Det var generalens opfattelse, at ved en krig mellem England og Tyskland ville der være størst fare for, at tyskerne ville gennemføre en hel eller delvis besættelse af Danmark. Et svagt og utroværdigt dansk forsvar ville hurtigt og let kunne overvindes af tyskerne. Da tyskerne inden varsel overfaldt Danmark og Norge 9. april 1940, var motivet til deres handling netop deres frygt for det nordiske militære tomrum.

Den tilfældige uro i Europa, der var skabt ved Tysklands aggressionspolitik og oprustning, fik efterhånden den danske oprettelse til nødvendigt at tænke på en modernisering og effektivisering af hæren. Resultatet, der blev til hærloven af 1937, imødekom dog ikke det behov, der var for, at Danmark ikke i nogenlunde rimelig grad kunne forsvare sin neutralitet i den krig, der nærmede sig.

#### *Udvalget til fodfolkspioner begynder*

Udvalget til fodfolkspioner blev Fodfolkspionerkommandoet oprettet 1. november 1938 med Kommandoets stab, 1. FpB og Befalingsmandsskoler (kornet- og korporalskole) garniso-